

**Van:** |  
**Aan:** [!Raadsleden](#)  
**Cc:** [Raadsgriffie](#)  
**Onderwerp:** reactie op Maai mei niet  
**Datum:** maandag 16 mei 2022 11:04:39  
**Bijlagen:** [Insecten in hun hemd en Woerden te kijk I.pdf](#)

---

Geachte raad,

In de bijlage treft u mijn de reactie aan over de aankondiging op de website van de gemeente en naar aanleiding van die aankondiging het artikeltje in Kontakt week 19 over “Maai mei niet”. Mijn persoonlijke reactie wordt daarbij ook onderschreven door IVN-KNNV Werkgroep “Groene Rotondes en Duurzame Bermen” waarvan ik deel uit maak. Deze reactie wordt ook naar Het Kontakt en het AD verstuurt.

Met vriendelijke groet [naam]

[adres]

[postcode] Woerden

T [nummer]

M [nummer]

## **Insecten in hun hemd en Woerden te kijk**

“Maai mei niet” is de slogan van een flink aantal groene organisaties in Nederland, waaronder De Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek. Zij vragen aandacht voor de overlevingskansen van insecten. Het gaat immers niet goed met onze planten en dieren. En dat komt natuurlijk niet zomaar. Eén van de oorzaken is ons “netheid” syndroom. Mensen willen graag hun wereld ordenen en gaan daar ver in. Hoe zit dat en waarom heeft dat zoveel effect op bijen en vlinders? Eigenlijk heel eenvoudig : die bijen en vlinders eten van de planten, planten zich er voort en vinden er een goed huis. Als wij maaien is er te weinig eten, gaan de rupsen dood, komen de poppen niet meer uit en is er geen schuilplaats meer over. Wil je dus een kort geschoren geordend grasveld dan is daar geen plaats voor insecten. Laat je het gras groeien, en daar is de maand mei bij uitstek voor geschikt, dan geef je weer ruimte aan bloemen, bijen en vlinders.

“Maai mei niet” is bedoeld ons te laten zien dat het anders kan, maar liever gezegd anders moet. Ook de gemeente Woerden doet mee en probeert het uit! Echter alleen de maand mei en op beperkte schaal en daarna snel weer terug naar normaal!! Uhhh normaal, het klinkt als: *na jaren een huis en na een maand klussen eindelijk plek voor man, vrouw en kind; we zitten er warm en knus bij en aan het eind van de maand... eruit, eruit...weg huis, al het werk voor niets en weer jaren wachten!*

De insecten zijn na een maand niet maaien net goed op gang. Er wordt gegeten, de eitjes zijn gelegd, sommige rupsen al verpopt en de eerste vlinders vliegen rond, hier en daar steekt een bloem boven het gras uit en dan wordt het juni en komt de maaimachine. Alles weer in het gareel. Kijk daar snap ik als ecooloog natuurlijk niets van. Dan denk ik: hebben ze het wel begrepen. Ja jaaa, en we gaan onderzoek doen onder de mensen wat ze ervan vinden. Maar een onderzoek onder mensen bevordert de biodiversiteit toch niet! Niet maaien wel. Vraag het eens aan de insecten.

Jarenlange netheid en gebruik van ondoordachte, goedkope- onderhoudsmethoden hebben er toe geleid dat de natuur met de gebakken peren zit, kind van de rekening is. Ons nette Nederland scoort griezelig laag ten opzichte van andere landen. We zijn geen beste rentmeesters. Door nu eens niet te maaien, en dat vol te houden, geven we de natuur weer de ruimte die zij verdient. Een kans om te herstellen maar dat is wel even wennen.

Gemeente Woerden ontbeert een ecooloog die dit had kunnen uitleggen. Dus grijp je kans en stel een ecooloog aan maar laat op zijn minst het gras tot augustus staan! Zet jezelf niet te kijk tussen al die gemeenten in Nederland die al zijn afgekickt van het netheid syndroom.

[naam] gepassioneerd ecooloog en namens IVN-KNNV Werkgroep "Groene Rotondes en Duurzame Bermen"