

Betreft: Geen plek voor Zwarte Piet tijdens Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023-2024

1 november 2023

Geachte burgemeester,

De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 - 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis en de doorwerking en impact hiervan op verschillende gemeenschappen. Anti-Zwart racisme, racisme gericht op Zwarte Nederlanders, is hier een voorbeeld van. Anti-Zwart racisme vindt plaats in alle segmenten van onze samenleving, onder andere in het onderwijs, op de woningmarkt, in de zorg, in de sport, in de media en in de opvoeding. Voorafgaand aan het herdenkingsjaar boden de regering en de koning excuses aan voor het slavernijverleden, maar zonder daden zijn excuses betekenisloos.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om juist in dit herdenkingsjaar in actie te komen voor een toekomst waarin geen ruimte is voor institutioneel racisme en geen ruimte is voor Zwarte Piet, een zeer zichtbare vorm van antizwart-racisme. In deze brief lees je meer over ons verzoek.

Zwarte Piet verandert

De afgelopen jaren is er steeds meer bewustwording gekomen over discriminatie en racisme in Nederland. Er wordt ook vaker aan gemeenten, bedrijven en scholen gevraagd hoe zij hiermee omgaan. Zoals u ongetwijfeld weet, verdwijnt Zwarte Piet op steeds meer plekken. Ook al zijn er nog Nederlanders die vinden dat Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest hoort, steeds meer Nederlanders (inmiddels tweederde) en instanties onderschrijven dat Zwarte Piet bijdraagt aan stereotypering, discriminatie en racisme tegen Zwarte Nederlanders.

Zo oordeelde het gerechtshof Amsterdam op 27 juni 2017 al: *'Het maatschappelijke debat over de (on)wenselijkheid van 'Zwarte Piet' is in beweging en neigt ernaar 'Zwarte Piet' te ontdoen van stereotypingen die als kwetsend kunnen worden ervaren door groepen in de samenleving'*. Ook het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en de VN hebben de afgelopen jaren kritisch geoordeeld over de figuur Zwarte Piet. Recent hebben verschillende instellingen en politici, onder wie de demissionair minister-president, gepleit voor verandering. De nationale intocht en het Sinterklaasjournaal hebben inmiddels Zwarte Piet in de ban gedaan.

Geen racisme meer in gemeente Woerden

Uw gemeente is een van de laatste plekken in Nederland waar Zwarte Piet nog gedoogd wordt. Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische en stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Een burgemeester moet er voor alle burgers zijn en dient racisme in de openbare ruimte te bestrijden. Het is niet langer acceptabel dat een burgemeester een intocht bijwoont en/of toestaat die veel mensen discrimineert. Zwarte Piet en het anti-Zwart racisme van vandaag de dag kunnen niet los worden gezien van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden en de denkbeelden die in deze context zijn ontstaan.

Wij verzoeken u daarom dringend om tijdens dit herdenkingsjaar het verschil te maken door de doorwerking van het Nederlands slavernijverleden in uw gemeente aan te pakken met beleid en daden in plaats van met mooie woorden of stilte. Wij roepen u op tot de volgende noodzakelijke acties:

- Het uitbannen van Zwarte Piet: zorg ervoor dat alle openbare intochten in uw gemeente [Zwarte Piet-vrij zijn](#), zoals inmiddels op vele plekken in het land;
- Erkennen: [erken en herken](#) anti-Zwart racisme als specifieke vorm van discriminatie om er effectief beleid tegen te maken;
- Aanpak anti-Zwart racisme: ontwikkel beleid (met interventies en preventies) tegen anti-Zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden, in co-creatie met de Zwarte gemeenschap in uw gemeente en belangengroepen (lokaal en nationaal).

Wij denken graag met u mee over deze moedige en belangrijke stap. Bij het uitblijven van een toezegging of tastbare verandering zijn wij voornemens om in uw gemeente te protesteren. Protesteren is voor ons slechts een middel en geen einddoel. We protesteren niet als we erop kunnen vertrouwen dat u anti-Zwart racisme niet langer toestaat tijdens intochten in uw gemeente en op andere momenten. Veel gezinnen en jonge kinderen rekenen op uw daadkracht in dit bijzondere herdenkingsjaar en zijn u bij voorbaat dankbaar.

Graag zien wij uw antwoord tegemoet. Wij zijn te bereiken via kozwartepiet@gmail.com voor verdere correspondentie.

Met vriendelijke groet,

Kick Out Zwarte Piet